



## BispebjergSpejdernes Nyhedsbrev Glædelig jul og godt nytår til alle!

Årgang 3 - Vinterudgaven 2008 (Aug-Dec)

[Bispebjergspejderne.dk](http://Bispebjergspejderne.dk) | PDF-version



### Året ebber ud...

Så er det tid til årets sidste nyhedsbrev og vi siger mange tak for 2008. Meget er sket, meget har vi oplevet og meget skal der ske i det nye år. Her bringer vi lidt fortællinger fra efteråret der gik i de forskellige enheder, i Bispebjerg gruppe. Vi glæder os til at se jer alle sammen til en masse sjove og spændende oplevelser i det splinternye år 2009.

**Vi vil gerne tage lidt forskud på glæderne i 2009 ved at indbyde både børn og forældre til gruppemøde d. 4 feb. Sæt kryds i kalenderen**

Rigtig god jul og godt nytår!



### Familiespejd

Familiespejderne mødes hver anden lørdag 10-12 på Streyf og er for børn i førskolealderen og deres forældre. Familiespejderne har i efteråret fået en lidt fastere struktur på møderne. Nu er der både lege, så børnene og deres familier lærer hinanden lidt at kende på tværs, og bagefter en aktivitet, der næsten altid er ude i Streyf-skoven eller ved mose-bredden.

Der har også næsten fast været bål. På trods af at kalenderen sagde december, var vi d. 6. ude og lege dåseskjul, for derefter at finde flot naturpynt til juledekorationer i form af små kogler, sivtoppe, gyldenrisstande og hvide snebær. Så gik vi også ind og lavede hver vores juledekoration og spiste brune kager.

Vi holder nu juleferie men mødes igen 17. januar. Det er fortsat sådan, at forældrene laver program på skift, da Britt som er tovholder for Bispebjergspejderne lige nu er på barsel, men forventes tilbage - med Mathis og Lille Ny i løbet af foråret. Indtil da ligger tovholderfunktionen hos Viggos forældre og Jonas' forældre, som kan kontaktes via gruppen.

**Se flere billeder i vores online galleri**



## Bæverne

**Bæverstart** ● Da bæver flokken i august sagde farvel til 11 bævere, der nu var blevet gamle nok til at være ulve, var vi meget spændte på om vi kunne samle nok børn til en ny bæverflok. Men det gik jo rigtig rigtig fint. Vi havde 2 børn fra vores gamle bæverflok og 2 haletudser der rykkede op, og til de første 3 møder kom der mange nye børn på besøg for at snuse til bæverlivet og det er nu blevet til at vi i alt er 12 bævere i flokken.

Vi har delt flokken i 3 familier og vi er lige blevet færdige med at tage det første mærke "BæverDammen" som de fik udleveret i bæverhulen d. 22. november.

Der er stadig plads til flere børn i flokken, så i er altid velkomne til at tage en ven eller veninde med.

**Bæverweekend** ● I starten af oktober holdt vi så vores første bæver weekend. Den blev traditionens tro holdt i Streyf, hvor vi om søndagen holder Åbent hus Streyf sammen med naturvejlederne.

Vejret viste sig fra en af sine lidt kedeligere sider med masser af regn og rusk. Og det skræmte desværre det brede publikum væk – men ikke en Bispebjergbæver.

Vi var både på orienterings løb på området og nede og hilse på de lidt søvnige bier. Inden dørs kunne vi bage pande kager, snitte og lave små fine dyr i trylledej.

Da næsten alle nye som gamle var med, brugte vi lørdage på at lære hinanden lidt bedre at kende og det var rigtig dejlig og gavnligt. Lørdag aften var alle meget modige og tog med på flagermus-lygte-tur i mosen. Her opdagede alle hvor hyggelige en aftentur i måneskin er.

**SNE møde** ● 22. november – Juhuu, vinterens første sne.

Det skulle bare prøve af. Vi havde et rigtig sjovt snemøde hvor vi startede med at en lille gå tur ned i kirken hvor vi skulle se en kort film om naturens virkelige bævere. Undervejs var der flere, der fik krammet sig en stor og hård sneugle, som senere fik sin helt egen speciel funktion.

På vej til kirken, trådte vi de første fodspor i sneen og det er jo rigtig flot. Vi kastede snebolde ude på isen i mosen og så hvem kunne få den længst ud og så var der nogle, der lave fine sneengle.

Da vi var tilbage i Streyf skulle der bygges bæver hule og laves sne lygter vi prøvede flere modeller, men den fineste var dog den af de hårde sne kugler, de blev udhulet og så satte vi lys i kuglen.

I den hyggelige hule udelte vi Bæverdamsmærker alle bævere fik et emne relateret spørgsmål inden de fik mærker og alle var bare så gode. Det var efterhånden blevet lidt koldt, så vi gik ind de sidste 10 min. og hørte en historie om lille bæver og hans venner.

Til jer der ikke kom til det møde, og derfor ikke fik bævermærket, så bliver det udleveret næste gang vi holder bæverceremoni – omkring februar.

**Se flere billeder i vores online galleri**



## Ulvene

Hos ulvene er vi efterhånden blevet mange og der er et rigtig godt fremmøde til ulvemøderne. Vi er for tiden 27 ulve, der er delt i 4 bander, og som har fuld fart på. Vi har i efteråret arbejdet med mærket Sygeplejerske, Tag på tur og Sepjdervenner og vi er lige blevet færdige med at tage Sygeplejerskemærket.

**Røntgentur** ● I efteråret var ulvene på røntgentur på Hvidovre hospital. Der skulle ses på brækkede knogler, lægges forbindinger og prøves blyforklæder. Ulvene var rigtig gode til at se på røntgenbillederne om knoglerne var brækkede, og hvilke knogler der var på billederne. Ulvene syntes at blyforklæderne var meget tunge, og at de var sjove at prøve på. Det var en rigtig god tur, og det var spændende at komme "bag kulisserne" på røntgenafdelingen.

**Ulveweekendtur på Arresøcenteret** ● På ulvenes weekendtur til Arresøcenteret i september var vi så heldige, at den sidste smule sommerson skinnede på os fra en skyfri himmel hele weekenden! Det var dejligt, for vi skulle jo være ude hele dagen - ja endda om natten også, for vi sov jo i telt som de seje ulve, vi er. Om lørdagen var vi på løb i skoven, og de ældste ulve viste os ved hjælp af et kort, hvad vej vi skulle gå. Om aftenen var der svensk pølseret, som alle var med til at lave. Sikke der skulle hakkes og snittes! Og så skulle hver bande endda købe sig til ingredienserne med de points, de havde tjent på løbet tidligere på dagen. For at ingen skulle gå sultne i seng, kunne man tjene ekstra points om aftenen ved at slå kolbøtter, løbe rundt om teltene, klatre i træer og mange andre ting. Det gik der godt nok sport i - mon ikke alle banderne havde points med hjem, som de aldrig fik brugt? Om søndagen stod den på fremstilling af tre kæmpeslangebøsser med cykelslanger som elastik. Efter lidt øvelse og tilpasning blev alle rigtig skrappe til at skyde tennisboldene ret langt. Og så kom der en overraskelse på banen: Flødeboller som ammunition! Det var vældig populært, skal vi hilse og sige... Vi havde en dejlig tur med glade børn og mange sjove aktiviteter. Vi glæder os til at skulle af sted på ulveweekend igen til foråret!

**Efterårstur** ● Vi har også været på efterårstur i Dyrehaven, som man kan se på billedet. Vi var meget, meget heldige med vejret hvor sålen strålede næsten hele dagen, og med skoven, der havde nogle fantastisk flotte farver. Vi startede med at gå efter kort hen til Eremitageslottet hvor vi skulle se efter naturtegn, der var lagt ud til at vise vejen. Det var med at holde øje for at finde vejen og for at finde de opgaver, der skulle løses under vejs. Vi mødtes alle sammen oppe ved slottet og fik frokost inden vi lavede et løb med flere forskellige poster: Vi øvede os bl.a. i kort og kompas, stiftede bekendtskab med en GPS og fik drønet rundt om Eremitageslottet. Der var også masser af tid til at vælte rundt i kæmpe store bunker af blade som man kunne blive væk i eller kaste rundt med.

**Ulveteamet** ● Ulveteamet tæller for tiden 7 medlemmer, der skiftes til at lave og afholde møder for ulvebanderne, hvilket fungerer rigtig godt. Ulveteamet har i efteråret holdt en hyggeaften hvor vi startede med at klatre på



klatre væggene nede i Nørrebrohallen, hvor vores arme blev meget lange og ømme. Bagefter spiste vi pizza hjemme hos Ida og havde en dejlig aften i bedste Ulveteam-stil.

[Se flere billeder i vores online galleri](#)

## Klanen

Der har også været gang i Klanen i efteråret - siden sommeren gik på hæld har klanen været samlet til hygge a tre omgange. Først tog vi en kulturel tur ud til DR Huset hvor vi fik en rundtur fra en rigtig insider (= Morten). Dernæst blev der afholdt Harry Potter aften hos Thomas, med god mad og drikke, overdådig dessert og selvfølgelig ikke mindst – Harry Potter-film!

I november sagde vi tak for i år med en forrygende lørdag, der først bød på vinterbadning for de modige og morgenfriske og om aftenen var der snaps og flæskesteg til alle, hvor også de mere magelige kunne indfinde sig. Det var en alle tiders afslutning på året 2008 og samtidigt en opvarmning til 2009, der forhåbentlig bliver et rigtig fedt år for klanen!

[Se flere billeder i vores online galleri](#)

## Kontaktoplysninger til Bispebjergspejderne

### Enhed

Bispebjergspejderne  
Haletudserne  
Bæverne  
Ulvene

### Telefon

70 21 09 90  
70 21 09 91  
70 21 09 92  
70 21 09 93

### E-mail

info[a]bispebjergspejderne.dk  
familiespejd[a]bispebjergspejderne.dk  
baever[a]bispebjergspejderne.dk  
ulve[a]bispebjergspejderne.dk